

okt/nov
2024

Hälsning från Dagernäs



Utanför kyrkan i Berberati

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

I sept/okt var jag, Anneli, i Centralafrikanska republiken (CAR) tillsammans med Ing-Marie och Gunnar Nestor. Det hände väldigt mycket under de veckorna och jag vill ge några glimtar till er:

I Bayanga, i regnskogen i sydvästra delen av landet, har kyrkan ett arbete. Där finns bla PRISCA sedan ca ett år tillbaka. Hon är en fantastisk kvinna som är pastor i 8 olika Bayakabyar. Hon brinner för att fler av Bayakafolket ska bli kristna, få lärjungatränas och att de ska känna sig sedda och värdefulla, något som inte är en självklarhet då Bayakafolket genom historien ofta diskriminerats och fortfarande görs.

Prisca säger: "Mycket är annorlunda i deras kultur, men jag trivs och lär mig mer och mer. Jag har kommit in bra bland folket. Svårt är tiden alla är i skogen och samlar, men då söker jag upp dom i skogen och har samlingar med dom där, ber, undervisar, dricker kaffe och delar livet. Bayakas är ett matriarkat, så jag som kvinna och pastor är respekterad och lyssnad på."



Anneli, Prisca och Ing-Marie i Bayanga

Kvinnoskolan i Gamboula, en av tre kvinnoskolor som EFK stöttar, leds av Philomen, och när vi var där startades första läsåret av tre för en ny kull. En av eleverna som precis flyttat till Gamboula med sin familj är LYDIE. Hennes man läser på pastorsskolan precis bredvid och barnen går på kyrkans skola och förskola. Lydie berättar att hennes mamma dog när hon var liten så Lydie fick aldrig gå i skolan eftersom hon behövde vara hemma och jobba. Hon är så lycklig nu över möjligheten att studera. "Jag längtar efter att få lära mig mer om Guds Ord och annat vi ska studera." Kvinnoskolorna är en otroligt viktigt satsning som EEBkyrkan gör tack vare stöd från EFK.

Rektor Philomen brinner särskilt för att alla kvinnor, och män, ska få lära sig att läsa och skriva. Därför har de även en alfabetiseringskurs för kvinnorna och där även andra kan anmäla sig och vara med.



Lydie utanför klassrummet i
Gamboula



Några av barnen till kvinnor på
Kvinnoskolan i Gamboula

Möt FRANK (foto till höger)

Han är en av alla barn som får stöd att gå i skolan. Frank är ca 12 år och går i femman. Han älskar att lära sig nya saker och att få nya kläder! I skolan har han många kompisar och hans bästis heter Jume. De spelar gärna fotboll tillsammans, både på raster och efter skolan, om de har en boll vill säga. Frank drömmer om att lära sig dator så att han kan jobba på kontor.

Frank är en av alla barn som tack vare det stöd EFK/Barnhjälpen ger till EEBkyrkan kan få gå i skolan.

Jag hade mycket tid med lärarna som bekräftade hur viktigt detta stöd är och att det möjliggör för så många barn att gå i skolan.

De som får särskild hjälp är de som mist en eller båda föräldrar och därför är särskilt utsatta.

Längst ner finns info om hur du kan bli Fadder till detta projekt som ger skolgång till barn i CAR, gåvor som verkligen för skillnad!



Simeon och Maria



Stort tack för ert trogna stöd!
Mvh Anneli & Andreas Dagnäs

Till sist vill jag nämna SIMEON, en av alla fantastiska arbetare på sjukvården i Gamboula.

Han är utbildad optiker och ögonsjuksköterska.

Vi är med när lilla Maria undersöks. Hon och hennes mamma (muslimer) bor i Kamerun. Simeon undersöker henne och hon gråter när de tar bort lappen. Han frågar så fint om hon ätit, mamman svarar att hon bara druckit men sovigt gott i natt, sen ger han henne ögondroppar, som de ska ge varje timma.

Maria är nr 6 i en syskonskara av 10, och i somras hade hon bråk med ett syskon och fått en pinne i ögat. De kom hit till Gamboula för de hade hört att här fanns bra hjälp att få. Simeon sydde då i ögat och sen kom de tillbaka nu när såret läkt, då har det utvecklats till gråstarr, så igår blev hon opererad och fick en ny lins. "Det ser ut som att operationen lyckats" säger Simeon och Mamman är så tacksam för den hjälp de fått. Hon tar med sin dotter och åker hem till de andra barnen i grannlandet.

Väldigt rörande att se hur fin Simeon var mot flickan, och tacksamheten hos mamman över att hennes dotter fått hjälp.

Det är sådant som ni är med och möjliggör genom ert stöd till oss och EFKs arbete i Afrika!

Vill du bli Barnhjälpare och stötta barnen i CAR?

<https://efk.se/barnhjalpen/bli-barnhjalpare>

Kopiera denna länk och fyll i Centralafrikanska Republiken på önskemål om projekt att stödja.



EVANGELISKA
FRIKYRKAN

anneli.dagnas@efk.se
andreas.dagnas@efk.se