

[View this email in your browser](#)



"Känns det alltid så här lätt när man vaknar efter att man tagit emot Jesus?" En fråga efter några dagar av en förundrar nytvättad och nyfödd syster i Jesus.

"Ni måste be; vår bror har varit borta flera dagar, vi hittar honom inte". Bönesvaret kom inom två timmar i förtvivlan. "De har hittat honom lemlästad död vid floden. Be - Jag måste nu åka hem till familjen, möta polis och förbereda för begravning."

"Först dröjde regnen så vi började bli oroliga för majs skördarna sedan regnade det nästan konstant i flera veckor så broar flöt bort och vägar skadats. Barnen kunde inte ta sig till sina skolor, folk till sina jobb... skörden..."



Några av de livsöden och omständigheter som berört oss senaste tiden efter det att livet här är i nu tillbaka i sin vanliga lunk efter ett långt uppehåll av "festive season" och sommarlov. Skolan är igång, förutom vissa universitet samt tiotusentals high school-studenter som har problem att börja skolan då föräldrar inte kan betala avgiften. Landet har börjat återhämta sig till viss del sedan landets mest kända Human Right advokat blev mördad i sitt hem (många teorier i omlopp om vem som ligger bakom mordet). Parlamentet öppnades i fredags, men utlovad dialog dröjer. Detta kommer skapa mer oroligheter, samtidigt som kungen vidhåller sin ståndpunkt att det inte går att hålla dialog när det är så oroligt. Vi försöker hålla fokus på vårt, men ibland är det svårt.





Vi mår bra och upplever att vi är på en bra plats tillsammans. Livet är spännande. Vi har fått jobba en del på att hitta en god rytm i vårt arbete både genom att avgränsa, fördela arbetet och välja var vi jobbar.

Vi njöt mycket av att ha vår dotter Olivia på besök under jul och nyår och blev inte ledsna när hon var tvungen att förlänga sin vistelse här p.g.a. influensa. Hon kunde göra sina tentor online och även påbörja sin termin på distans. Det var spännande att se hur hon reflekterade över landet och vårt arbete utifrån hennes studier i "Fred och Utveckling/Konflikt".

Inte nog med det! Vår son Emanuel kommer nu i helgen och hälsar på ett par veckor nu i mars. Känns fantastiskt att få dela vår verklighet även med honom. Han är efterlängtd!



Ledarteamet

Vi har tillsammans med ledarteamet jobbat färdigt med våra värderingar och nästa är nu vår kultur. Vi hade bland annat en workshop tillsammans där sattes våra värderingar och exemplifierade hur detta påverkar hur vi gör saker. Vi hade flera mycket spännande samtal kring tillämpning av våra värderingar. Likaså var det fascinerande när vi ville ha in formuleringen "det är lika naturligt att be som att andas" och någon undrade varför vi har med det då det är självklart för alla att man skall be.

Vi är fortsatt tacksamma för vårt ledarteam. Vår utmaning just nu har varit precis som det ibland kan bli i församlingar att vi ser att vi fått ett glapp mellan ledningen och resten av församlingen. Tendensen blir att få göra det mesta. Att involvera församlingen i det som händer är något vi nu jobbar på tillsammans.



Ledarträning

Vi har börjat med ledarträning både för de som är ledare och de som vill bli ledare, en söndag i månaden. Vi hoppas att detta skall hjälpa oss att bredda basen av dem som bär arbetet framåt. Första gången var mycket uppskattad.

Hangouts:

Vi försöker ordna det en gång i månaden för att bygga gemenskap. Vi uppmuntrar studenterna att prioritera dessa tillfällen. I söndags regnade och då var vi inomhus tillsammans med samma glädje.

Lifeskills

Det finns många utmaningar man möter här och speciellt som ung. Vi kommer därför även att skapa utrymme för olika Lifeskills-träningar, även det efter Gudstjänst, då transport är en utmaning för många. I November hade vi besök av en god vän från en annan församling som delade hur man kan starta små "business" för att få ekonomin att gå runt och även finansiera studier och givande. Han kommer och ha ett steg 2 nu på söndag. Vi ser även behov att träna framför allt de unga i frågor som hur man står på sig och tror på sig själv. Många av de som kommer från landsbygden kommer med mössan i handen och det är stor kontrast till de som kommer från staden.

När det gäller ekonomi frågade jag en student vad hans matbudget var per månad och han sa att han och hans rumskompis lägger 300E var per månad, vilket motsvarar ca 200 kr var. Det flesta matvaror kostar lika mycket här som i Sverige.



Tema

Vi har några veckor fokuserat på träning i hur man delar evangeliet och det är fascinerande hur något händer i rummet när vi talar om detta. Målet är att de flesta ska känna sig trygga i vad evangeliet är och hur man delar det enkelt men personligt.

Förra veckan fick vi rapporter om hur flera delat i sitt grannskap och hur flera var intresserade. Vi funderar på vad vi tar detta till nästa nivå. Vi har ambition att hitta sätt att nå ut i det vi redan gör genom fler, träning och kanaler för detta.

Mangwaneni

I höstas hade jag (Sandra) en dröm där jag såg Mangwaneni och en kvinna där. Jag upplevde att Gud ville ge mig en ingång där. Då tolkade jag det som att få möjlighet att fördjupa min siswati och komma närmare människor "Themba" människor i mer sårbara situationer i livet.

Mangwaneni är det bostadsområdet som ligger närmast stadskärnan och vår församling, 10 minuters gångväg från oss. Det är en plats där man lever enkelt och billigt, vilket drar till sig mindre privilegierade och människor som blivit tilltufsade av livet och har inte så många val, swazier och en del mosambicaner. En del livnär sig på att samla material från soptippen intill för återvinning och tillverkning av grytor, andra hittar olika vägar att försörja sig på om man inte är arbetslös, inklusive prostitution. Många är sjuka i HIV och det är en utmaning att hålla rent och därmed att hålla sig frisk. Det finns där en hel del barn som saknar födelseattest, som hindrar dem från att ta del av sin rätt till skolgång. Ni hör, det finns tusen saker att gå igång på.

Jag fick en övernaturlig kontakt med en kvinna som heter Stella, en nyckelperson som jobbat i området 9 år och känner varje småbarnsfamilj och dess mödrar vä, varmt troendel. Stella både bor och jobbar i området och hon tog med mig och vi började gå runt och göra hembesök hos olika människor hon känner och be med dem.

För tre veckor sedan var hon väldigt angelägen och fick jag be med Numcebo till frälsning. När vi möttes var Numcebo en apatisk kvinna som nyligen fått tvillingar och dessutom hade en 20 månaders dotter. Hon levde i fullständig känsla av hopplöshet och pappan hade precis lämnat dem, utblottad utan möjlighet till inkomst. När vi bad vittnade hon om att någon kom in i hennes inre och det kändes skönt. Vi läste bibeln tillsammans ofta första veckan och Gud gav henne mer och mer ljus och hopp. Omständigheterna hade inte förändrats, men hennes hjärta. Hon var född på nytt, Jesus livets Herre hade flyttat in och man kan se ljuset i hennes ögon. Efter andra eller tredje gången jag kom och hälsade på, frågade hon om det alltid känns så lätt att vakna på morgonen när man sagt ja till Jesus. Förra veckan vittnade hon om hur mycket hon nu älskar sina tjejer. Gud gör under, men hon behöver mycket bön.

Denna tisdagen hade vi vår tredje lifegroup-samling i hennes hem. Det kommer nya människor dit och till kyrkan.

I söndags kom två kvinnor på besök i församlingen från området och en av dem valde att komma tillbaka till Gud som sin frälsare, Herre och vän. I veckan fick jag med mig en till från församlingen, Mondy, så vi nu två som tillsammans leder denna grupp. Då befriade Gud en av kvinnorna från en ande som används som hjälp under graviditet. Hon berättade efteråt att hon kände hur något lämnade och att det var skönt. Det gick fridfullt till.

Det är vackert, men skört och starkt på samma gång. Vi behöver verkligen Herrens ledning hur vi ska göra och hur församlingen roll ska se ut i området. Det finns en annan kyrka där som vi har fin kontakt med pastorerna som är glada över att vi också finns där.



Studenterna

Ena universitetet SANU har varit öppet sedan jul och skriver just nu tentor. Det stora universitetet i Kwaluzeni har varit stängt för "sommaruppehåll" sedan nyår och nästa vecka är det introduktionsvecka för förstaårselever.

SANU: Det har varit utmaning för oss att samla SANU eleverna, men kommer troligtvis få komma in och ha samlingar via "Students Christian

Movement” med fokus på livsstilsfrågor, där vi ger möjlighet till Q&A. Det är ett bönesvar.

Kwaluseni: Här ser vi hoppfullt att det formas en grupp som bildar en egen förening som i sin tur kan ordna Samtalskvällar, Hangouts eller böne kvällar där vi kan vara med som församling. Det känns som det formas en ny vision där och strategiskt är det gott då det blir lokalt ägarskap. Våra elever som är med i församlingen behöver nu stiga in i en ny roll som ambassadörer och välkomna andra. Den processen ber vi för.



Besök

Förra helgen kom familjen Hasse och Sonia Person med deras barn, tidigare EFK-missionärer som visade oss Eswatini första gången, Rui Sousa Senior Pastor i New Life Stockholm, Stefan Persson Fridhemskyrkan och Britt-Marie som är Stefan och Hasses syster som besökte oss på vägen till Mocambique. Det kändes fantastiskt att få visa dem församlingen, staden och landet vi lever i.

Vi var alla berörda. Herren kom genom dem med uppmuntran och liv till oss och församlingen. De var uppmuntrade över vad Gud gjort fram till nu.



Be med oss!

Ett liv i närvaron

- Vi vill fortsätta göra rätt saker rätt och i Andens kraft. Båda kan lätt springa på behov och vi längtar efter en livsstil där vi gör det Fadern gör i rätt tid.
- Att vi får starkare vänskapsrelationer utanför församlingen som delar liknande liv

Mangwaneni

- Att de nyfrälsta bevaras och växer till

- Att Gud skall använda den gruppen som formas där.
- Att en bra koppling till församlingen får ske och utvecklas

Studenterna

- Att Herrens närvaro och liv får växa i våra studenter trots stadens vildmark till att bli missionella.
- Att starka bedjande relationsbaserade grupper formas på Sanu, Kwaluseni och Luyengo.

Församlingen

- Stadga för denna säsong i alla grupper
- Större delaktighet så att alla hittar sin plats och visdom i det i vårt ledarskap

Sommaren i Sverige

- Boende och lösning med bil
- Rytm av vila och arbete för oss

Dessa församlingar stödjer oss ekonomiskt

- New Life Stockholm (New Life Sollentuna, New Life Alvik, New Life Hässelby, Fridhemskyrkan, Elim Skärholmen, New Life South)
- New Life Göteborg
- Elimkyrkan Askersund
- Brunnsparkskyrkan Tranås
- Insjöns Frikyrkoförsamling
- Lugnetkyrkan Falun
- Betelförsamlingen Ljungby
- Söderportkyrkan Tingsryd
- Brunnskyrkan Värnamo
- Pingstkyrkan Sollentuna
- Fridhems Församling, Tidaholm
- The Highlands Church (Minnesota)
- Citykyrkan, Linköping
- Elimkyrkan, Örnsköldsvik
- Mellringekyrkan, Örebro
- Korskyrkan, Borås
- Bethelförsamlingen, Gagnef

- Horns Frikyrkoförsamling
- Furuhöjdskyrkan, Alunda
- Samt enskilda individer och familjer

Varma hälsningar från

Sandra och Andreas Palm mitt i ett URBAN ADVENTURE!

Vi har bor i Manzini!

Som ni säkert vet har vi åkt ut som missionärer genom EFK till Manzini Eswatini (fd Swaziland) för att arbeta med församlingsplantering i urban miljö se vår infofolder [HÄR](#).

Vi är otroligt tacksamma för all kärlek och uppmuntran vi har fått i vår process för att åka ut som missionärer.

Se även vår film från Thembelisha här [HÄR](#)