

Dagernäs Nyhetsbrev

Mars
2022

Andreas till Centralafrikanska republiken

I mitten av januari reste jag till Centralafrikanska republiken (CAR) tillsammans med ett team från EFK. Vi var tre veckor i landet och besökte flera av de projekt och sammanhang som EFK stödjer. Vi mötte först församlingsledningen i EEB-kyrkan för ett par dagars överläggningar. Sen gjorde vi en 5 dagars resa ner till sydvästra delen av landet för att besöka barnen på de skolor EFK stödjer via Barnhjälp.

Det blev en strapatsrik resa med flera bilhaverier längs vägen.

I den södra delen av landet, utmed floden Sangha, finns pygmefolket Bayaka som lever i anslutning till regnskogen som samlare och jägare. Skogen är en fantastiskt vacker och fascinerande omgivning med de stora träden och elefanter och gorillor som rör sig.



Andreas och bychefen i Sourma, utanför Gamboula

Samtidigt finns en utsatthet hos människorna där, de får utstå förakt och förtryck från omgivningen och skogsavverkning och exploatering hör till en tuff tillvaro för dem.

EFK stödjer skolgång för Bayaka-barn i tre byar. Under vår resa mötte vi skolbarnen, lärare och föräldrarna. Det är med knappa resurser de driver skolorna. Därför är EFKs stöd så avgörande och viktigt. Mötet med dessa barn o föräldrar grep verkligen tag i mig. Att hjälpa dessa barn med skolgång är verkligen att förkroppsliga evangeliet - att se till de allra minsta.



CAR är ett land präglad av djup fattigdom. Dessutom lider av återkommande stridigheter mellan rebellgrupper och armén som försöker beskydda och bevara freden. När jag frågar människor vad de allra mest önskar sig är det snabba och resoluta svaret: Fred! Utan fred och lugn i landet är det svårt att få en utveckling. Låt oss be om fred, både i Europa och i CAR.



Barn i skolan i Lindjombo, CAR.

anneli.dagernas@efk.se
andreas.dagernas@efk.se

EVANGELISKA
FRIKYRKAN

Anneli till Tanzania i mars

Resan startar 3 mars och jag börjar med att besöka Arusah för att möta Johan och Cornelia Newman som bor där med sin familj och jobbar för EFK.

Sedan åker jag och Cornelia N till Muhange i västra Tanzania där EFK stöttar flera projekt genom vår samarbetspartner FPCT. Det kommer bli många möten och besök och även en workshop i Barns rättigheter med de som är ansvariga för det arbetet på plats. Vi åker sedan vidare till Kiwangwa, på östar sidan. Det var i Kiwangwa vi bodde som familj i tre år och det ska bli fint att återse vänner och platsen. Här kommer vi bland annat att möta ansvariga för stipendiestöd och förskola, och få tid att förbereda inför det som ligger framför.

Det blir också bra att få introducera Cornelia till de ansvariga ledarna och projekten på dessa platser.

Vill du följa Anneli lite på resan så kan du titta lite extra på hennes story på Instagram.



Shule ya Furaha
Glädjens förskola, i Kiwangwa

Böneämnen

Var gärna med och be för:

- Resorna till och från Tanzania men också alla de resor som vi gör i landet.
- Hälsan: Att vi ska få vara friska, både Anneli som reser och familj där hemma.
- Goda samtal: Många viktiga samtal kommer att hållas, be om Guds ledning
- Familjen: Att barnen ska känna sig trygga med att Anneli reser trots att det är oro i världen



Barn och familjecentret i Muhange

*Tack för att ni är med och stödjer
arbetet i region Afrika!
/Anneli & Andreas Dagerlös*