

Palm's Urban Adventure

Vi är lyckliga att meddela att vi nu flyttat in till vårt nya HEM i Manzini.

Vi flyttade över grejer från Interacts (EFK internationellt) hus i Nelspruit. Vi var spända över hur det skulle gå vid gränsen med genomgång av lastbil 🚚.

Vi åkte dit på tisdagen för att packa ihop.

Efter 5 h försening och en viss anspänning från vår sida, kom chauffören och lastbilen. Han hade lastat av djurfoder på vägen till oss, så vi fick ett mycket fördelaktigt pris då vi bara behövde betala för en väg.

Men

Det fanns å andra sidan inte tid att städa ur den innan våra grejer skulle på...

Vi var lite oroliga hur det skulle gå med porslin och glasbord bla, eftersom vägarna har sina sträckor med "pothole" - stora eller mindre hål i vägarna.

Gud var så god - som alltid. Med mycket Bön blir det så tydligt gestaltat. Tack!!

Vid gränsen hade vi en lista på allt att deklarerat. Chauffören var lite nervös precis som vi hur det skulle gå. Vi kände både lugn och lite pirr i magen.

Tjejen tittade igenom listan, vi presenterade oss och hon stämplade och berättade vad vi skulle betala som låg helt i linje med vad som utlovats.

Det tog Max 5 min!!!

Kunde lätt fastnat en timme med många frågor och tysta förväntningar.

Tacksamma åkte vi igenom.

Det var redan då ganska sent och mörkt.

Det visade sig att nycklarna till huset fanns med den mozambikanska målaren som fixat i huset under dagen och som bodde i ett mer otillgängligt område i stadens utkant. Efter många missförstånd kunde Njabu i församlingen till slut möta upp och han kunde öppna.

Efter vi packat ur var tiden efter utgångsförbudet. Njabu hade redan stoppats av polisen en gång. Det brukar vara ganska frekvent med poliser o militär ute i samband med tiden för utgångsförbudet 21.00

Väggarnas färg hade ännu inte torkat och det var inte läge att sova där.

Vi bad ännu några böner.

Ingen stoppade oss på vägen hem till gästhuset där vi bott fram till nu.

Vi somnade glada men helt slut.

Torsdagen packade vi upp och fixade, köpte städgrejer, strykjärn etc. Fredagen städades det både ute och inne. Vi hade upptäckt att toan inte funkade, kökskranar fungerade dåligt och det var en vattenläcka i köket. Så på fredagen kom en rörmokare. Så bra! För när han höll på började det spruta vatten från ett rör till varmvattenberedaren.

Allt blev fixat förutom varmvattnet. Han kommer imorgon tillbaka.

Vi åkte för att handla mat att fylla på i fryn och kyl. Vi tände adventsstjärnan det sista vi gjorde. Det åskade o regnade.

Vi kände oss lyxiga att för första gången köpa storpack till bra priser. Bla 5 kg frusen kyckling och glass.

Vi köpte med oss lite pizza o dricka för att fira.

När vi kommer tillbaka är stjärnan släckt....

Strömavbrott

Förhoppningsvis kort som det kan vara.

Glada över färdig mat åt vi och firade att vi äntligen fått ett eget hem.

Vi sov gott.

Strömmen var tillbaka morgonen efter.

Vi har idag firat gudstjänst där Guds Ande var väldigt nära. Bengt Ståhl gav sitt vittnesbörd om sin bakgrund i Helgelseförbundet - svenska HUC och hur han kom till Swaziland. Efteråt fick vi bjuda in till första mötet med nya kommittén i vårt hem. Kändes väldigt väldigt fint. En cirkel sluten.

