

NYHETSRESEN FRÅN FAMILJEN DAGERNÄS

april 2020

Här är en hälsning från oss i väldigt speciella tider. Vi påverkas alla av den nuvarande situationen på olika sätt. Just nu är vi i början av en utveckling som vi inte riktigt vet vart det tar vägen.

För oss innebär det att vårens resor och aktiviteter förändras. Bla skulle Anneli denna vecka befunnit sig i Zambia och direkt efter påsk var det tänkt att Andreas skulle åkt till Sydafrika tillsammans med missionsdirektor Ingemar Forss för en partnerkonferens. Allt detta skjuts nu på framtiden.

Det är naturligtvis väldigt speciellt att bedriva missionsarbete i detta läge. Just nu vet ingen vart det kommer att sluta och vilka konsekvenser pandemin kommer få i de länder vi har partners och projekt. Vi har regelbunden kontakt med våra partnerkyrkor för att få uppdateringar om läget i de respektive länderna. De flesta länder i Afrika har infört restriktioner och stängt landets gränser. Sydafrika har just nu 21 dagars total lock down (i praktiken ett utgångsförbud) och flera andra länder inför fler och fler åtgärder för att förhindra smittspridning. Fattiga personer som bor trångt och saknar tillgång till god hygien osv är naturligtvis mest sårbara och utsatta i denna situation. Här behöver vi bära varandra i bön över nationsgränserna. Precis som tidigare generalsekreteraren för FPCT i Tanzania, Elias Shija berättade häromdagen;

”Vi tog en vecka av fasta och bön för vårt land förra veckan. Vi bad även för er i Sverige för vi vet att situationen är svår i Europa”.

Innan den nuvarande krissituationen har vi kunnat göra några resor i regionen:

Annelis resa i januari

I januari reste jag Anneli och min kollega Petra tillsammans med en grupp på tio personer från olika EFK-församlingar till Moçambique, Eswatini och Sydafrika. Resan började i Vilankulos Moçambique där vi var tillsammans med pastorsparet Alberto och Felizarda Mucanze och andra församlingsledare. Detta var dagar då vi fick se verkligt tjänande på nära håll, genom hur de tog hand om oss, besök i kyrkan, skolan och att lyssna till deras berättelser. Inte minst var det uppmuntrande att höra hur de gång på gång lyfte upp arbetet med barns rättigheter och hur viktigt det har varit för dem att få vara en del av EFKs barnrätts program. De är den enda organisationen i Vilankulos som arbetar med Barns rättigheter och de ser att de har en mycket viktig uppgift.

Ett annat besök som jag tror etsat sig fast i minnet hos de som var med, var besöket i Gwaini, strax utanför Nelspruit Sydafrika. Där bor flera hundra migranter, de flesta från Moçambique och de lever under mycket enkla och svåra förhållanden. Under några timmar en eftermiddag gjorde vi en kärleksaktion där, genom att utrusta oss med handskar och sopsäckar och, tillsammans med de som bodde där, plocka skräp och göra det fint och säkrare för alla barfota fötter...



Hela gruppen av resenärer från EFK-församlingar i Vilankulos



Anneli och Petra möter Alberto och Felizarda Mucanze och fler ledare i Vilankulos.



En mamma med barn i Gwaini

Att få ha med flera av er som finns med och stöttar oss och arbetet i Afrika när jag besökte partners var väldigt givande och roligt. Något som blev starkt för oss alla, både vi i svenskgruppen och våra partners, var hur tydligt det är att vi tillhör samma kropp, Kristi kropp! Det är fantastiskt att få möta syskon i olika länder, och det var en stor uppmuntran även för våra partnerkyrkor.

Andreas Tanzaniaresa i mars

Innan restriktioner drog igång på allvar genomförde jag Andreas en resa till Tanzania. Även jag hade med mig en grupp, det var medlemmar från Timmersdala frikyrkoförsamling. Förutom att se landet och de projekt EFK stödjer i västra Tanzania så avsatte de tre fulla arbetsdagar till att renovera barn och familjecentret i Muhange. Det var takplåt som byttes och läckande rörkopplingar som byttes. Vi hann precis färdigt med taket under veckan, sen finns det mycket kvar för de lokala krafterna att fortsätta med.



Jag mötte projektansvariga i olika möten och gjorde även hembesök till en familj som finns kopplad till centret. Fattigdomen är svår hos vissa familjer i Tanzania. Familjen vi besökte drabbades hårt för några år sen när mamman dog i samband med en förlossning. Deras levnadsförhållande är oerhört fattiga, bland annat sover föräldrarna med 5 barn på en matta på golvet i ett rum på ca 4-5 kvadratmeter. Genom familjecentret kan familjen få lite stöd. Ven lokala församlingen kan utgöra ett stöd till denna familj. I ett samhälle utan andra skyddsnet kan detta stöd vara livsavgörande.



Ledare från kyrkan och personalen från family and community Center på uppföljningsbesök utanför Kakonko



På kvällspromenad i centrum av Kabare-byn en av kvällarna.

Tack för att ni finns med och stöttar oss och arbetet i region Afrika. I en utmanande tid i hela världen behöver vi varandra mer än nånsin. Även om vi inte kan göra arbetsresor just nu håller vi tät kontakt med våra vänner och ger stöd på det sätt vi kan. Vi anar att detta år blir extra tufft för många, desto viktigare att EFK kan fortsätta med sina projekt och insatser. Var med och fortsätt be och ge!

Tacka för:

- Två fina resor med deltagare från EFK-församlingar.

Be för:

- EFKs partnerkyrkor som inte kan mötas till Gudstjänst och de flesta inte har möjlighet att sända via nätet. Be att de ändå ska få byggas upp i sin tro och stå enade som kyrka.
- sjukvården som drivs av partnerkyrkorna, om beskydd och möjlighet att vara till hjälp i samhället.
- Att det som behövs samlas in till de olika projekten ska komma in så vi kan fortsätta att stödja de som behöver det mest.

*Många hälsningar
Anneli och Andreas
Cornelia, Esther, Wilma Dagernäs*
