

## *Jul och Nyårshälsning från familjen Dagernäs*



Här kommer en hälsning från oss med några glimtar från ett otroligt händelserikt år i missionens tjänst.

Första halvan av året innebar för Andreas del mycket fokus på att leda det Internationella programmet tillsammans med Thorine. Att han hade detta uppdrag innebar att Anneli har fått jobba desto mer med frågor som rör region Afrika.

I mars var Anneli i Zambia för att göra uppföljning av projekt, samtala, visioner och be tillsammans med Partners (MBA) i Mpongwe. De gör ett fantastiskt viktigt arbete, inte minst på sjukhuset som är livsavgörande för så många människor. Detta trots väldigt stora utmaningar av brist på maskiner, mediciner och ibland långa strömavbrott.



*Sjukhusteam på bybesök i Zambia*

Andreas åkte till Tanzania och uppdraget var bland annat att följa upp en renovering av bibelskolan Bigabiro i västra delen av landet. Det är stor utmaning för FPCT-kyrkan att få ekonomin att gå ihop och i stort sett omöjligt att hitta pengar till underhåll/renovering. Här kan vi i EFK hjälpa till! Det var väldigt uppmuntrande att se hur långt de hade kommit redan, pengarna skickades i slutet av januari och i mitten av mars var man nästan halvvägs med arbetet.



*En kyrka som förstördes av cyklonen*

I april höll Anneli, tillsammans med Petra Lindsmyr i en workshop för lärare inom Barns rättigheter, det var också mycket tid för uppföljning av de miniprojekt som alla organisationerna har haft i sina respektive länder med fokus på barns rättigheter. Denna resa innehöll också mycket arbete med att stötta våra vänner i Mocambique och det cyklondrabbade området kring Beira. Vi är ödmjukt tacksamma till det stora gensvar vi fick på den katastrofinsamling som gjordes genom EFK för att hjälpa de drabbade i Mocambique, och genom detta har minst 10 000 människor fått hjälp med

nödpacket innehållande ris, olja, böner, myggnät mm, en andra insats har också gjorts då ännu fler familjer fått hjälp med säd för att kunna så och få mat för det kommande året. Nästa insats blir återuppbyggnad. Än en gång stort tack!

Under juni var Bongikosi och Musa mfl från Eswatini (Swaziland) i Sverige på besök. De besökte flera EFK-församlingar och även Torpkonferensen. Det är så viktigt med dessa besök för att stärka partnerskapet mellan våra länder och församlingar. Även Ruben Kabarata från FPCT Tanzania besökte Torp i samband med besök på ALT.

Under året har vi hittat ett nytt arbetssätt för att stärka resurserna för RCA när Anton Carlsson har slutat. Det nya är vi är flera personer som delar uppgifterna mellan oss, ett resursteam helt enkelt,



RCAteamet

med Andreas som samordnare. Under hösten har nästan alla i teamet rest i omgångar till RCA för olika insatser, allt ifrån att renovera kraftverk till att stärka och uppmuntra lärare på kvinnoskolorna, teologilärare och sjukvårdspersonal. Under oktober månad hade vi dessutom besök i Sverige av ledaren för partnerkyrkan EEB i RCA, Symphorien Bouassi. Missionskonferenserna i Linköping och Örnsköldsvik blev viktiga möten där Symphorien talade med ett budskap som gick rakt in i våra hjärtan.

I september genomfördes den sista regionala workshopen i EFKs Barnrätts program som nu hållit på i fyra år. Representanter från alla sex länderna träffades under en vecka i Margate, Sydafrika på Give a Child a Family. Det var fantastiska dagar då vi fick höra berättelser om vad som har hänt under de fyra år som



Några av deltagarna med sina diplom



Gruppaktivitet

partners varit med i programmet. Läs några av berättelserna [här](#). Dagarna leddes av Anneli och Petra tillsammans med Monica Woodhouse och Steven Wetton som båda har lång erfarenhet av arbetet med Barns rättigheter utifrån deras organisation GCF. Mycket tid togs också till att se framåt och partners delade sina visioner för nästa tvåårs-period inom arbetet med Barns rättigheter och hur de önskar att EFK finns med. Så uppmuntrande att se hur de använder de redskap som de fått under dessa år och vilka planer de har framåt. Kolla in denna korta [film](#) om vad programmet har fått betyda.

I månadsskiftet oktober-november reste vi till Sydafrika hela familjen. Anneli och Andreas hade en hel del jobb att utföra och eftersom våra tjejer hade höstlov passade det bra att vi åkte allihop. Det var en viktig resa där Cornelia, Esther och Wilma fick återse sitt tidigare hemland. Bland annat hade vi en teamhelg uppe i bergen med Lindsmys och Guimaraes med tid för återhämtning, bön och strategiska samtal om framtiden.

Just nu är Andreas på väg hem från Tanzania. Han har medverkat på olika seminarier, bland annat för att stärka kapaciteten för teologilärare. Det är spännande att se hur arbetet med deras läroplaner tar mer och mer form för varje gång vi kommer samman till workshops. Han besökte vännerna i Bagamoyo och Kiwangwa och lämnar här en [filmhälsning](#) därifrån.

Vi känner stor tacksamhet över att få vara en del av EFKs stora nätverk. Det är meningsfullt när det vi gör i och med våra partnerkyrkor gör skillnad för människor. När människor får träning och utbildning, sjukvård, kyrkor blir byggda, barn får omsorg mm. Då predikas evangeliet och då är vi på rätt plats i livet!

---

*Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!*  
*Anneli och Andreas*  
*Cornelia, Esther, Wilma Dagerlös*

---

