

Vår och sommarhälsning från familjen Dagerås

Här kommer en hälsning från oss. Denna vinter och vår har varit fylld av olika uppdrag och resor, det är ju en viktig del av våra tjänster. Vi vill här berätta om de olika resorna och insatserna vi har gjort de senaste månaderna. Lite nytt också om våra barn och sommarens planer.

Libanon

I februari samlades EFKs internationella ledningsteam för några dagars överläggning i Beirut, Libanon. Det var mycket intressant att få möta och lyssna till de syriska flyktingarnas situation och inte minst hur kyrkan i Libanon har öppnat sina hjärtan för dem. Ett par dagar deltog även EFKs missionsdirektorer Ingemar och Linalie.

Zambia

Anneli: I början av mars var jag i Mpongwe, Zambia och besökte vår partner Mpongwe Baptist Association (MBA). Mycket av tiden gick till att sitta med ledarna i MBA och lyssna in deras situation, vilka glädjeämnen, utmaningar och visioner de har nu och hur EFK kan få vara ett stöd på bästa sätt för dem. Sjukhuset som de driver med stort stöd från EFK är oerhört viktigt för människor i regionen och eftersom befolkningen ökar hela tiden där så blir trycket på sjukhuset också större. Jag träffade ansvariga för sjukhuset och var med på avdelningar för att se det dagliga arbetet. Med mig på denna resa hade jag också Maria, en sjuksköterska och vän, så när jag satt i möten gick hon bredvid en av läkarna och fick verkligen se på nära håll hur arbetet fungerar och vilka utmaningar som finns. Hon sa många gånger att hon var glad att se hur väl alla försökte med ibland små resurser att ändå hjälpa så gott man kunde.

En dag åkte vi med ett sjukhusteam på bybesök, vilket görs en gång i veckan, om bilen inte är trasig.... Dessa insatser är livsavgörande för de små barnen och deras mödrar som de träffar.

Vi hade också glädjen att ha fyra volontärer från Götabro bibelskola i Mpongwe i tre månader och det passade bra att ta tid med dom och hjälpa dom in i den nya situation det innebär att bo och leva i Zambia.

Tanzania

Andreas: I mars reste jag till Kigoma och Keza/Muhange i Tanzania. EFK ger stöd till renovering av bibelskolan Bigabiro och jag var där och följde upp arbetet. Man har jobbat på otroligt snabbt med insatserna, det var en fröjd att se hur motiverade man var att sätta igång! I april förde vi över de resterande pengarna och renoveringen är i stort sett klar.

Jag åkte sen vidare till Keza och Muhange. FPCT-kyrkan där bedriver sjukvård vilket inte är utan utmaningar. Det är sviktande antal patienter, lokaler som behöver förbättras och material som saknas. Mitt viktigaste uppdrag denna resa var att se förändringsprocessen med att gå från barnhemsinstitution till familjebaserat hjälparbete på Muhange. Föreståndaren som heter Astrida gör ett fantastiskt jobb, men det är inte enkelt. Under mina dagar i Muhange besökte vi ca 15-20 hem där ett eller flera av barnen tidigare har bott kortare eller längre tid på Muhange. Många av dessa barn fick flytta till sina pappor eller andra anhöriga i samband med att barnhemmet stängde 2017-18. För en del har det gått riktigt bra, andra har det svårare i fattiga och utsatta miljöer. För tex Luliho 5 år har livet ordnat sig, han bor hos sin pappa i Kakonko och går i en privat förskola. Riktigt lyckat! För andra är det mer kämpigt, tex som för pojken Mercio som tas om hand om sin faster och bor i en urfattig miljö med storfamiljen eftersom pappan har svårt att ta ansvar. Så olika är det och blir som ett tvärsnitt av hur ett land i Afrika fungerar. Jag blev berörd av dessa unga människors öden. Hur kommer det bli för att växa upp i en fattig familj?

Sydafrika

Anneli: Efter påsk höll jag och min kollega Petra i en workshop i Barns rättigheter utanför Nelspruit, Sydafrika. Denna gång var det skollärare som tränats i att skapa trygga platser för barnen och som också har tränat andra lärare i sina respektive länder. Det var riktigt roligt och uppmuntrande att höra deras berättelser om hur de får vara med och förändra situationen till det bättre för barnen på deras skolor. Många av dom har gjort långt mer än vad som ingår i programmet, vilket visar på att detta verkligen har nått deras hjärtan.

Moçambique

Anneli: 14 mars drabbades delar av Moçambique av en hemsk cyklon som ödelade stora delar av Sofala-regionen där bla staden Beira finns. I det området har EFKs partner IUBM många kyrkor som är hårt drabbade. Efter ett upprop om katastrofhjälp i Sverige har mycket pengar kommit in och det är mitt jobb att koordinera denna insats så att pengar och hjälp kommer fram. När jag skriver detta är våra medarbetare där för att dela ut matpaket och myggnät till ca 800 särskilt svårt drabbade familjer. Denna vecka har varit full av motgångar och bönesvar. Det har krånglat med visum, banköverföringar och polistillstånd. Hela EFK-kontoret och

många andra har varit med och följt arbetet i bön och kunnat glädja sig över människor som får hjälp. Tack för alla som ber och ger för detta!

Vad ligger närmast framöver?

Andreas: Snart har ett år gått sen vi kom tillbaka till Sverige. För mig har året inneburit mycket jobb med övergripande ansvar för EFKs hela internationella arbete, i och med att jag har vikarierat som programledare. Efter sommaren kommer det ansvaret att fasas ut för min del och jag kommer återigen att fokusera mycket mer på region Afrika. En av de saker jag kommer att ansvara för är att hålla ihop ett resursteam för RCA som kommer dra igång nu. Det blir också en del fokus på alla spännande gäster från hela världen som kommer besöka Sverige i oktober i samband med EFKs konferenser "Helande och Hopp för världen". Från Afrika har vi bjudit in samfundsledaren Symphorien Bouassi från EEB-kyrkan i RCA.

Närmaste veckorna är Torpkonferensen i midsommar. Där finns vi såklart med hela veckan. Hoppas vi får möjlighet att ses! Det känns roligt att få besök från Eswatini (Swaziland) och Tanzania under konferensen. Sedan följer några veckors semester innan det är dags för regionledardagar och missionärskonferensen i slutet av juli.

Cornelia, Esther och Wilma

Många frågar oss naturligtvis hur det är för våra tjejer att bo i Sverige igen. Det har självklart varit en stor omställning för dem att komma tillbaka till Sverige men vi tycker att de har landat bra i allt det nygamla. Cornelia går första året på gymnasiet i Skövde. Hon trivs bra på estetiska programmet med inriktning bild och form och hon utvecklas mycket inom målandet som uttryckssätt.

Esther trivs också i skolan, årskurs sju, engelskan är inget problem förstås och hon har även börjat lära sig spanska. Hon har hamnat i en bra klass med flera kompisar, vilket är oerhört viktigt när man är ny.

Wilma går i första klass på skolan i Timmersdala. Hon gillar skolan, men mer rasterna än själva arbetet. På fritiden har hon börjat med dans i Skövde en gång i veckan. I början av maj hade hela dansskolan en stor uppvisning på kulturhuset i Skövde. Fullt av folk i publiken, men Wilma gjorde det bra!

Cornelia och Esther kommer vara med på MBT (missionärsbarnsträffen) på Drakudden utanför Stockholm i juli. Det blir första gången för dem.

30 maj 2019



Föreståndaren Astrida med ett av barnen på Muhange family and community Centre i Tanzania.

Merida som jobbar på centret i Muhange med Mercio i famnen vid ett hembesök utanför Kakonko i Tanzania.



Anneli med sjukvårdspersonal från Mpongwe sjukhus, Zambia gör ett bybesök med hälsokontroll av spädbarn.



Anneli och Fabio i möte med IUBMs ledning inför hjälpinsatsen för de drabbade av cyklonen i Beira, Moçambique.



Deltagare på workshopen i barns rättigheter som genomfördes för lärare.

30 maj 2019

En kvinna i Beira, Moçambique har precis tagit emot ett paket med förnödenheter till sig själv och sin familj.



En riktig fin sommar önskar:

*Andreas, Anneli, Cornelia,
Esther och Wilma*

Följ oss på:

Facebook och Instagram
EFK Afrika facebookgrupp
Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer
på www.efk.se
Ge en gåva på bg 900-4037.

För dig som ber

Tacka Gud för:

- Hjälp-sändningarna till Moçambique som har kommit fram och delats ut.
- Alla lärare som tränats i barns rättigheter och som kan göra skillnad i sina sammanhang.

Be för:

- Fortsatt hjälp till drabbade i Moçambique. Det återstår oerhört mycket uppbyggnadsarbete.
- Torpkonferensen - en viktig mötesplats för mission.
- RCA-teamet som startat igång.
- MBT lägret i juli.