

Julhälsning från familjen Dagerås

Här kommer en julhälsning från oss. Vi vill med denna hälsning summera året, berätta om några höjdpunkter, utmaningar och bara vanliga händelser.

I slutet av juni flyttade vi som familj tillbaka till Sverige men fortsätter vårt missionsuppdrag som regionledare för EFKs arbete i Afrika. Detta är en stor förändring för oss som familj så klart, många svåra avsked men också många glada återseenden. Vi är otroligt tacksamma för alla förböner som är ovärderliga för oss. Stort tack för att ni vill fortsätta vara med och stödja missionen i Afrika.

Andreas:

I september var jag i RCA. Resans uppdrag var bl.a. att undervisa evangelister i Bayanga. Det var en spännande utmaning att möta de som leder församlingsarbetet hos denna ursprungsbefolkning. Det var även roligt att träffa EEBs nyvalde president Symphorien Bouassi och höra hans idéer om vägen framåt. Hösten har inneburit en förändrat roll och helt nya arbetsuppgifter. Sedan augusti har jag vikarierat som programledare för EFKs internationella program. Det har varit en utmanande "kostym" att ta på sig, men också väldigt inspirerande. Jag kommer fortsätta under första delen av 2019 att ha denna roll, men också delvis som regionledare för Afrika.



Ett av alla möten i RCA: Charlotte Ankouma, ledare för EEBs kvinnoarbete samt Symphorien Bouassi, president för EEB.

Anneli:

Jag har gjort flera resor i höst och besökt våra partnerkyrkor och haft workshops. Bla har jag besökt Vilankulos i Mozambique där vi stöttar en organisation som fokuserar mycket på barnen genom den förskola och skola som de driver. Ledarna på skolan är tränade i det Barnrätts program som EFK driver och som jag är ansvarig för, och de har arbetat mycket med dessa frågor på skolan och samhället. När vi frågade Rosa, en av lärarna, varför hon trivs så bra med sitt jobb svarade hon:



”Jag är stolt över att arbeta på en skola som inte slår barnen, på vår skola visar vi att vi bryr oss om barnen.”

Vi har haft två stora workshops inom Barnrätts programmet, och är nu inne på tredje året och får nu höra fler och fler berättelser från deltagarna om vilken påverkan det börjar ha nu i deras kyrkor och samhällen. Men det är också stora utmaningar för dem, då många fortfarande tycker att detta inte är något som kyrkan ska hålla på med. Så be gärna lite extra för de ansvariga i kyrkorna som kämpar hårt för att skapa trygga platser för barnen.

Anneli och Felizarda från Vilankulos



Gruppbild från workshop i Barns rättigheter i Pretoria, Sydafrika november i år.



19 december 2018

En av alla praktiska övningar på en workshop i Barnrättsprogrammet.

Gruppkativitet om vikten av att jobba tillsammans för att skapa trygga platser för barn. Genom att olika aktörer arbetar tillsammans skapas ett "skydds nät" som barnen förhoppningsvis inte faller igenom.



Andreas tillsammans med Sam och Charity Ngobe, pastorspar i HUC Nelspruit, Sydafrika. Här har jag predikat regelbundet under året. Församlingen har också vid flera tillfällen samlat in kläder som vi har delat ut till behövande i Sydafrika, RCA, Tanzania och Zambia när vi har rest dit.



Cornelia, Esther och Wilma sista dagen med Sydafrikansk skoluniform.



Wilma med hunden Nala. Vi saknar denna hund!

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Följ oss på:

Facebook och Instagram
EFK Afrika facebookgrupp
Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer på www.efk.se
Ge en gåva på bg 900-4037.

Vi vill tacka alla våra förebedjare och understödjande församlingar för ert stöd!

Tacka Gud för:

En god ingång med livet i Sverige.
Allt spännande som har hänt i regionen under året.
Ringar på vattnet som vi ser i arbetet för barns rättigheter.

Be för:

Alla uppdrag som väntar 2019. Det är utmanande att hinna med allt både som programledare och regionledare.