

Nyhetsbrev från familjen Dagerlös

Här kommer ett nyhetsbrev från oss igen. Denna gång skriver vi från Timmersdala, Sverige. Sedan ett par månader bor vi i Sverige och arbetar för region Afrika härifrån. Vår missionsperiod fortsätter därför fast på ett nytt sätt med samma fokus på att utbreda Guds Rike. Det har varit en sommar fylld av förändring och omställningar. Vi har varit med på Torpkonferensen och missionärskonferensen. Vi har flyttat in i vårt hus i Timmersdala, Cornelia, Esther och Wilma har börjat nya skolor här i Sverige. Men vi har även hunnit få en hel del ledighet och vila i det ovanligt varma vädret.



En händelse av stor betydelse var att Esther lät döpa sig på avslutningsgudstjänsten på sommarens läger på Sjöhaga i augusti.

Nu har höstterminen dragit igång. Vi arbetar en del hemifrån och en hel del från EFKs Sverigekontor i Örebro. Dessutom blir det som sagt många resor. Andreas kom förra veckan tillbaka från en resa till RCA. Här kommer en skildring från den resan:

Under två veckors tid reste Andreas tillsammans med EFKs landansvarige Anton Carlsson i RCA. Uppdraget var bland annat att undervisa på en fortbildningskurs för evangelister i kyrkorna i Bayaka-befolkningen. Bayakas är en ursprungs- och minoritetsbefolkning som lever i regnskogen i södra delen av RCA. EFKs systerkyrka EEB har sedan fler år församlings- och utvecklingsarbete bland Bayakas. Nu vill man tillsammans med EFK göra en satsning för att förstärka arbetet, bland annat genom utbildning för evangelisterna. Jag Andreas inbjöds att tala om "evangelistens liv och tjänst". Det är alltid en spännande utmaning att anpassa undervisningen till de frågor och utmaningar som dessa personer lever med. På bilden undervisar jag på svenska, Anton tolkar till franska och Bernard tolkar till Bayaka-språket.



Att resa i RCA är alltid spännande. Vi hade en del krångel med bilen, bland annat ett strulande bränslesystem. Det blev ganska många timmars mekande längs vägen eller hos enkla verkstäder på dammiga vägar i byar.



På bilden från vänster Charlotte Ankouma, president för EEBs kvinnorörelse, undertecknad samt Symphorien Bouassi, nyvald president för EEB.

Anneli:

Jag åker i dagarna (19/9) på en drygt två veckors lång resa, med början i Mozambique. Jag ska bla besöka ett projekt i Vilankulo där EFKs partner jobbar mycket med Barns rättigheter genom en förskola och församlingsbyggande. Det blir också ett kort besök hos våra partners i Maputo och uppföljning med dom, på väg mot Nelspruit, Sydafrika. I Nelspruit blir det workshop i Barnrättsprogrammet med deltagare från fyra olika länder. Det är lärare och skolpersonal som tränas i Barns rättigheter i klassrummet.

Även ett besök i Swaziland ska hinnas med och ekonomiuppföljning på Missionscentret.

Barnen:

Cornelia, Esther och Wilma har gått ca en månad i svensk skola, och det har varit en stor omställning för dem. Det Sydafrikanska skolsystemet skiljer sig mycket från det svenska, på gott och ont. Vad gör de mer än skolan då? Cornelia har tagit mopedkort, och spelar fiol några ggr i veckan. Esther har börjat lära sig spanska och börjat spela lite gitarr. Wilma har lärt sig cykla och vill cykla överallt, hela tiden. Alla njuter av att hänga med kompisar, men saknar även vännerna i Sydafrika och inte minst hunden Nala.



*Andreas, Anneli
Cornelia, Esther och
Wilma Dagerwäs*

Vi vill tacka alla våra förebedjare och understödjande församlingar för ert stöd!

Tacka Gud för:

En lyckad resa för Andreas i RCA.

Hans beskydd över vår ingång i Sverige, och att vi mår bra.

Be för:

EFKs partnerkyrka EEB i RCA som kämpar med stora svårigheter på olika sätt. Be om enhet och kraft så de kan fortsätta sprida ljus i mörkret.

Be om beskydd för Annelis resa till Moçambique och Sydafrika.

Följ oss på:

blogg.dagernas.se

Facebook och Instagram

Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer på www.efk.se

Ge en gåva på bg 900-4037.