

Nelspruit, Sydafrika
6 februari 2018



Nyhetsbrev från familjen Dagerlös

Året har börjat med en rivstart. Efter en härlig semester med en tur till Kapstaden så drog arbetet igång. Anneli och Petra ordnade en konferens i Barns Rättigheter för barnledare i våra samarbetskyrkor, ca 80 personer deltog.



Deltagarna kom från Mozambique, Sydafrika och Swaziland. Samlingarna hölls på engelska och översattes till portugisiska och teckenspråk.

Andreas och vår kollega Mattias åkte till Zambia i slutet av januari, för styrelsemöte och strategimöte tillsammans med MBA. Mycket att vara tacksam för men också många utmaningar med bla ett stort sjukhus som betjänar ca 50 000 människor/år. Våldigt glädjande var att se att det regionala Barnrätts program som Anneli samordnar har börjat ge många ringar på vattnet. De ledare som är tränade genom programmet har tex startat ett radioprogram med Barns Rättigheter som tema, där de talar om BR och ger möjlighet för människor att ringa in och ställa frågor.

Missionskonferens

Om en dryg vecka ska vi ha en missionskonferens här i Nelspruit. Ledare från alla sex länder och de olika partnerkyrkorna kommer. Peter Tarantal från OM kommer som talare. Temat är "equipped for mission" och vi önskar se hur de olika församlingsrörelserna tar ny steg att vara sändare i mission.

Vår tid i Sydafrika

Vi har nu bestämt att flytta tillbaka till Sverige sommaren 2018. Anneli och Andreas kommer att fortsätta tjäna som regionledare. Så missionsperioden fortsätter, och vi kommer naturligtvis att resa till de olika länderna (precis som vi gör nu) fast vår bas blir i Sverige. Vi har fortfarande ett stort hjärta för Afrika och de samarbetspartners som EFK har här, och vill fortsätta bygga på alla de relationer vi byggt upp.

Detta beslut har flera orsaker, bland annat praktiska för barnens skolgång. Cornelia ska börja gymnasiet, Esther högstadiet och Wilma första klass i Sverige.

Vi ser också fördelar med att finnas närmare er församlingar i Sverige, som är missionens bas. Det här blir naturligtvis ett nytt sätt att arbeta för oss och alla detaljer om våra tjänster är inte bestämda ännu.

Vi vill tacka alla våra förebedjare och understödjande församlingar för ert stöd!

Tacka Gud för:
En mycket lyckad barnledarkonferens!

Be för:
Missionskonferensen här i Nelspruit. En viktig vecka för EFKs partnerkyrkor.

De förändringar som ligger framför för oss som familj och arbetet.

Annelis resa till Tanzania i slutet av februari.

*Andreas, Anneli, Cornelia,
Esther och Wilma Dagerlös*

Följ oss på:

blogg.dagerlös.se

Facebook, Twitter och Instagram

Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer

på www.efk.se

Ge en gåva på bg 900-4037.