



Nelspruit, Sydafrika
25 oktober 2017

Dagernäs i Afrika

Här kommer en hösthälsning från oss i Sydafrika. Fast egentligen är det vår här i Sydafrika. Vädret är omväxlande, vissa dagar 37 C varmt, andra dagar under 20 grader. Vi är väldigt glada att det i all fall har börjat regna, det har varit otroligt torrt länge.

Zambia

I September var Anneli i Zambia, med sig hade hon Cajsa Thörn som var volontär hos oss på Missionscentret under en period. Första dagarna i Zambia var det en uppföljande workshop i Barn rätts programmet med styrelsen i MBA (kyrkan EFK samarbetar med). Fokus var att gå igenom den Barn rätts policy som de jobbat på och nu kommer att anta och tillsammans göra en plan för hur detta kan bli ett bra verktyg i arbetet för att skapa trygga platser för barn.

Sen besökte vi också de olika projekt som EFK stöttar genom MBA i Zambia. Särskilt berörande var det att gå runt på sjukhuset, möta personal och patienter och se det oerhörda behov som finns och hur viktigt sjukhuset är för människor i hela regionen.



Vi bodde hos Caroline och Ingemar Hjort som just nu är Stepoutare i Mpongwe, kul också att möta dom och prata om utmaningar som man kan möta i en ny kultur.

Nya kollegor

Sen Augusti är vi två svenska familjer som jobbar här på missionscentret i Nelspruit. Det är familjen Mattias och Petra Lindsmyr med barnen Albin, Ellen och Isak. Vi är glada och tacksamma att de har kommit för att ansluta till arbetet i EFKs region Afrika.

Att besöka Sverige med pastorer från Tanzania

Förr veckan åkte Andreas till Sverige tillsammans med Samuel och Boazi som är pastorer från Kiwangwa, Tanzania. Detta som ett led i att förstärka partnerskapet mellan FPCT-kyrkan i Tanzania och församlingar i Evangeliska frikyrkan. Det är första gången Samuel och Boazi reser till Europa, så det var många nya saker att prova på och många nya intryck att smälta; flygplan, rulltrappa, svensk mat och mycket annat. En av dagarna besökte vi Torpområdet och medan höstsolen lyste letade vi upp Tanzania-stenen och bad en stund för deras hemland. En mäktig upplevelse!



Det har varit en förmån att göra dessa besök och viktigt av många orsaker, inte minst för att öka engagemanget för det församlingsgrundande arbetet som Samuel och Boazi står i. Det är en stor utmaning att samla in pengar till församlingsarbete, desto viktigare att berätta om allt spännande som Gud gör i Tanzania!



Cornelia, Esther och Wilma

Barnen gör nu sin 4e termin för detta år, efter ett vårlov i oktober. Cornelia som går i årskurs 9 har varit ute på en vandring i bergen i fyra dagar och gått över 50 km med alla packning på ryggen! En tuff men rolig vandring för henne. Esther spelar tennis på skolan efter skolan, men denna vecka blev det inställt pga värmen, det var då 37 gr i skuggan. Wilma är inne i en period där hon helst vill vara med mamma och pappa hela tiden, och det har varit lite tufft att gå till skolan ett tag, men nu har det släppt lite tack och lov. Hon älskar att leka fantasilekar och att räkna.



Cornelia tillsammans med Sharne och Mark på vandringen i bergen

Budgettider

Dessa veckor i oktober är väldigt arbetsintensiva. Vi förbereder verksamhetsplan och budget inför 2018. EFK står inför en ganska stor utmaning ekonomiskt, insamlingsresultatet för många projekt har gått sämre än förväntat och det innebär att nästa års satsningar tvingas minska. Be för denna viktiga process och be att utvecklingen vänder!

Vi vill tacka alla våra förebedjare och understödande församlingar för ert stöd!

Tacka Gud för:

- Cajsas som var volontär här under Sept-okt, det betydde mycket för oss som familj och för missionen.
- För det regn som kommit.
- De fina och betydelsefulla dagar Andreas hade i Sverige med våra Tanzania vänner.

Be för:

- Arbetet med verksamhet och budget inför nästa år. Be att insamlandet ökar till projekten som EFK gör ute i världen.
- Våra flickor Cornelia Esther och Wilma
- Beskydd över oss på alla de resor som vi gör.

Följ oss på:

blogg.dagernas.se

Facebook, Twitter och Instagram

Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer på
www.efk.se

Ge en gåva på bg 900-4037.

Resten av 2017

Under de månader som återstår av året kommer vi göra flera resor. Andreas kommer bland annat att resa till Tanzania för att vara med på fortbildning för lärare på Bibelskolor samt delta på 20 årsjubileet av Kiwangwa-församlingen.

Tack för era förböner och ert stöd!



Många hälsningar från:

Andreas, Anneli, Cornelia, Esther och Wilma Dagernäs