



Nelspruit, Sydafrika
17 mars 2017

Dagernäs i Afrika

Här kommer senaste nytt från oss i Sydafrika. Det nya året har verkligen rivstartat. Vi har verkligen blivit välsignade med besök från släkt, vänner och kollegor de senaste månaderna. Roligt och intensivt på samma gång! Arbetsbelastningen har varit hög sen i början av året, vi ser fram emot ledigt under påskhelgen.



Detta nyhetsbrev tänkte vi låta Cornelia, Esther och Wilma berätta om sin vardag i skolan här i Sydafrika. Sin vardag tillbringar de på Curro School, en kristen privat skola här i Nelspruit. Det finns stora skillnader jämfört med livet hemma i Sverige. Så ta del av deras berättelser. På slutet av brevet kommer en uppdatering även vad Andreas och Anneli håller på med just nu!

Cornelia

”Jag går på Curro High School grade 9. Jag tycker att det är mer ordning i skolan här jämfört med Sverige, inte alls lika stökigt i klassrummet. Lärarna är mycket mer stränga, vilket jag faktiskt till viss del tycker är bra, man får mer gjort. Jag gillar matte och Art (bild). I Sydafrika har alla elever skoluniform. Man måste ha slips och kavaj på måndagar, för då är det storsamling i aulan.

Det jag saknar mest med skolan i Sverige är mina kompisar. På kvällar och helger är det väldigt mycket hemläxor att göra, mycket mer än i Sverige!

Jag gillar att läsa fantasy-böcker (Percy Jackson och Harry Potter) och titta på film. Vi har skaffat en hund som heter Nala, en smått galen labrador mixat med andra raser.”



Esther

”Jag går på Curro School grade 6. Jag gillar matte och Art (bild) bäst. Jag tycker man lär sig mer här än i Sverige. Det jag saknar med den svenska skolan är att slippa ha skoluniform.

Skollunchen saknar jag också, här i Sydafrika måste vi ha med oss lunch varje dag.

Vi har fyra terminer i skolan här, det längsta lovet är jullovet.

När jag inte är i skolan tycker jag om att bada mycket och träffa vänner. Det händer att vi gör ridturer i bergen här, det gillar jag!”



Wilma

”Jag går på Curro pre-primary. Jag leker, pysslar och målar på dagarna. Varje dag har jag med mig lunch-box till skolan. På fredagar är det Bakers Day, det är roligt. Då får ett barn baka och bjuda resten av klassen. På bilden är det jag som har bakat kakor, mamma hjälpte mig

Det händer att skolan gör utflykter ibland, i naturen eller nåt annat ställe med djur.

Jag gillar att bada och leka med mina systrar eller kompisar. Jag har lärt mig prata engelska här i Sydafrika, lika bra som svenska. Ibland gör min storasyster Esther svenska-läxa till mig. Jag tycker om läxor om det inte är för svårt.”



Andreas och Anneli

I februari var jag Andreas i Tanzania. Denna gång i Muhange och Keza i väster. EFK planerar att hjälpa till att borra ny brunn för att förse Keza med nytt vatten. Den befintliga fungerar inte och man tvingas i nuläget hämta flodvatten och frakta i tunnor till sjukvården. Inte hållbart i längden! På Muhange följde jag upp det som händer med barnhemmet (som har stängt och gör om sin verksamhet) och sjukvården. Dessutom hölls ett tvådagars seminarium om barns rättigheter för församlingsledare.

Andreas har de senaste veckorna blivit inbjuden några gånger till Phumelela Bible School här i närheten av Nelspruit för att undervisa i mission. Riktigt inspirerande att få dela erfarenheter och tankar med dessa bibelskoleelever.

Anneli var i Johannesburg en vecka i slutet av februari och höll i en konferens för lärare hos våra partnerkyrkor, temat var Children's rights in the class room. Sen har det varit intro-dagar för volontärer från Götabro, workshops i Swaziland och predikningar mm.

Många hälsningar från: *Andreas, Anneli, Cornelia, Esther och Wilma*
Dagernäs



Cornelia och Esther tillsammans med kompisar

Vi vill tacka alla våra förebedjare och understödjande församlingar för ert stöd!

Tacka Gud för:

- Alla besökare vi har haft den senaste tiden.
- Regn som har fyllt på i floder o dammar.

Be för:

- EFKs styrelse och ledning.
- Kommande workshops i barnrättsprogrammet.
- Andreas resa till RCA i maj tillsammans med Anton.

Följ oss på:

blogg.dagernas.se

Facebook, Twitter och Instagram
Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer
på www.efk.se

Ge en gåva på bg 900-4037.