



# Dagernäs i Afrika

Sänder en hälsning i adventstid, från ett varmt Nelspruit. Trots värme och sol har vi lyckats få lite julstämning med hjälp av pepparkakor, lussebullar och adventsstjärnor. Till och med ett litet luciatåg lyckades Anneli och Wilma få till ;-)

En stor glädje för oss var att ha Annelis föräldrar här i tre veckor igen. Betyder så mycket att få träffa familjen en tid när man annars är så långt ifrån varandra. Det blev mycket tid för barnen att baka och leka med mormor, morfar servade Missionscentret med sopning och biltvätt, och många fina kvällar med samtal med thé på balkongen.

Andreas var i Tanzania i november och deltog på en ledarkonferens i Kiwangwa. Han undervisade en heldag om mission, med fokus på att uppmuntra den afrikanska kyrkan att själva sända ut missionärer. Det är fantastiskt roligt att återvända till den plats vi bodde tre år som familj. Kyrkan fortsätter att växa och utvecklas. Söndagens gudstjänst i Kiwangwa blev en långkörare, drygt 5 timmar långt. Bland annat avskiljdes nya ledare i församlingen, vilket tog ett par timmar, men blev en högtidsstund!



I början av december gjorde Anneli en resa till Maputo, Mozambique för att träffa våra missionärer och partners där. Från Nelspruit till Maputo är det en bussresa på endast ca 4 timmar och kostar bara ca 150 kr. Det är en sån glädje att se hur de workshops vi har haft under året redan implementeras i kyrkorna. Och att få möta Martha som är ledare för AMQF, "Händer som talar" som är en organisation som hjälper och stöttar hörselskadade flickor, utbildar och ger arbete bla genom att de syr fantastiskt fina saker som de sedan säljer för att få en inkomst. AMQF:s stora projekt nu är att starta en skola för hörselskadade barn integrerat med hörande barn, detta kommer bli den första skola i hela landet av detta slag. Här är EFK med och stöttar ekonomiskt och med rådgivning, och vi hoppas att åtminstone förskolan ska komma igång början av 2017.



*Några av tjejerna i AMQF visar produkter som de sytt.*

Våra tjejer har nu sommarlov, och njuter av sovmorgon och att inte ha läxor. De är våra hjältar och har gjort så bra ifrån sig detta år. Både Cornelia och Esther fick utmärkelser på skolvslutningen för sina skolresultat i matematik. Stolta föräldrar! Tänk vad de har lärt sig mycket under det senaste året av språk, kulturmöte och nya vänner. Vi är glada att se att de lärt känna några fler kompisar men vi fortsätter att be för detta, särskilt att inte saknaden av vännerna i Sverige ska vara för stor. Cornelia har börjat spela fiol igen, Esther fortsätter med mycket pysslande och Wilma är som en liten fisk i vattnet när hon badar.

Nu summerar vi 2016. Det har varit ett händelserikt år för oss som familj. Mycket jobb och resande för Andreas och Anneli, krävande skolarbete och utmaningar för våra tjejer. Vi är ganska trötta alla fem och ser fram emot juledighet.

En förändring inför nästa år är att våra kollegor familjen Carlsson flyttar hem till Sverige nu i årsskiftet. Dessutom avslutar även familjen Persson sin period i Maputo. Det kommer att innebära saknad och såklart ett ökat arbetsansvar för oss. Var gärna med och be att Herren öppnar dörrarna för nya missionärer för EFK i Afrika!

### **GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!**

*Andreas, Anneli, Cornelia, Esther och Wilma Dagerlös*

#### **Tacka för:**

Tack Gud för REGN!

Tack Gud för fler nära relationer för oss som familj.

StepOutarna Oskar o Linn som är här för att hjälpa oss på Missionscentret.

#### **Be för:**

Rekrytering av nya missionärer i EFK region Afrika. Det behövs!

Be för Barnsrättsprogrammet och alla aktiviteter som väntar.

#### **Följ oss på:**

[blogg.dagerlös.se](http://blogg.dagerlös.se)

Facebook, Twitter och Instagram

Hör gärna av dig:

[andreas.dagerlös@efk.se](mailto:andreas.dagerlös@efk.se)

[anneli.dagerlös@efk.se](mailto:anneli.dagerlös@efk.se)

Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer på [www.efk.se](http://www.efk.se)

Ge en gåva på bg 900-4037.

